

Kauflunde-Gamborg Lokalhistoriske Arkiv 2018



Murermestre

Arkivets adresse: Assensvej 179,
Åbningstid: Hver tirsdag kl. 19.00-21.30,
desuden 15/8-1/6 tirsdag kl. 14-17,
eller efter aftale

Hjemmeside: www.kau-gam.dk
ISSN: 1399-1620

Siden sidst.

Arbejdet i arkivet er gået støt og roligt. Flere medarbejdere omregistrerer fotos, men vi har også modtaget en del nye billeder, der ligesom vores malerisamling er blevet affotograferet/scannet og registreret i Arkibas, så det alt sammen kan ses på hjemmesiden Arkiv.dk.

Vi har fået en del afleveringer i 2017. Der iblandt et par store som nu er pakket i æsker. Udklipssamlingen forøges løbende med avisernes og ugebladenes artikler om vores område.

Besøgende til årets udstillinger om tømrer- og snedkermestre samt dilettant har været tilfredsstillende. Vi vil meget gerne have gæster, for at vise, hvad vi laver, og vi hjælper gerne med at finde oplysninger om ejendomme, foreninger, slægter m.m. Vi er også meget interesseret i at få nye medarbejdere, da vores gennemsnitsalder efterhånden er ret høj.

På hjemmesiden **kau-gam.dk** kan man se, hvad der sker i arkivet og bl. a. læse alle vore gamle medlemsfoldere.

Man kan også følge os på Facebook.

Udstillingen om murermestre åbner søndag den 11. marts kl. 14.
Generalforsamling afholdes i arkivet onsdag den 18. april kl. 19.

Medlemskontingent kan indbetales på:

Reg. nr. 0755 konto nr. 3224388089

Enkelt medlem: 40 kr. og par: 60 kr.

Husk at anføre navn og evt. adresse.

Du kan også indbetale til en i bestyrelsen eller i arkivet om tirsdagen

Forord.

I 2018 har vi valgt at skrive om murermestre og deres firmaer fra vores område, de gamle Kauslunde og Gamborg sogne. Vi er ikke gået længere tilbage i tiden, end vi har kunnet finde nogle, der har været i stand til at fortælle om dem og deres virke. Der har måske været flere, end de nævnte, men så håber vi, at vore læsere kan bringe os oplysning om dem.

Murermestrene Jørgensen..

Vores mangeårige medlem i Kauslunde - Gamborg lokalhistoriske Arkiv Carl Brockstedt, kaldt Busser, har fortalt, at det var helt naturligt, at han som 3. generation i en murerfamilie kom i lære hos sin far og selv blev uddannet murer. Busser, som er opkaldt efter sin farfar, har kun fået fortalt om ham, da han blev født i 1938 samme år, som hans farfar døde, men her er, hvad vi har stykket sammen:

Hans Carl Albert Jørgensen, kaldt Carl Jørgensen var født i Røjle i 1871 og stod i lære hos murermester Schmidt, Indslev Mark, i årene 1890 - 94. Han dygtiggjorde sig yderligere på Køng Højskoles håndværkerafdeling i vinteren 1895 - 96 og arbejdede som svend hos forskellige mestre rundt omkring, indtil han etablerede sig som murermester i Kauslunde i 1902. Han havde op til 10 folk ansat, fx 4 murersvende og 6 murerarbejdsmænd. Han stod for byggeriet af mange af husene omkring Kauslunde Station, og havde murerarbejde ved opførelsen af både Gamborg Forskole og Gamborg Skole samt adskillige af egnens landbrugsbygninger, lægeboligen i Strib og villaer i Middelfart og omegn. Som et kuriosum kan nævnes, at Carl Jørgensen altid havde en arbejdsmand gående i den ene grusgrav i Rebelsgrave til at fremstille cementmursten ved hjælp af en primitiv maskine.

Han blev i 1909 gift med Karen Julie Jensen f. 1879, datter af skrædder Lars Jensen, Kauslundevej 17, og boede først med sin familie på Heimdalsvej 20, hvor Bussers far Laurits Jørgensen blev født i 1910, og senere på Kauslundevej 106.



Carl Jørgensen med familie ca. 1935.

Carl Jørgensen var en meget foretagsom mand, som i adskillige år var medlem af bestyrelsen for Mesterforeningen for Bygningsarbejdere i Middelfartkredsen, vurderingsmand for både Landbygningernes almindelige Brandforsikring og Danske grundejeres Brandforsikring samt ikke mindst medlem af Gamborg Sogneråd i årene 1913 - 21.

Han købte i 1920'erne sin første bil, men ellers lejede man vognmænd til kørsel af materialer helt op til ca. 1960, hvor firmaet selv indkøbte arbejdsbiler.

Laurits Peter Jørgensen (Bussers far) stod i lære hos sin far og hos muremester L. Rasmussen, Højme, fra 1924 til 1928. Han gik på teknisk skole i Nyborg og gik i vintrene 1927 - 28 og 1929 - 30 på Kerteminde Højskoles håndværkerafdeling.

Han udførte svendestykke i Kerteminde i 1930 og arbejdede som svend hos muremester C. Johansen, Ørslev samt hos sin far. I 1932 blev han medindehaver af sin fars forretning og overtog firmaet, da faderen døde i 1938.

I 1931 blev Laurits Jørgensen gift med Karen Brockstedt, og de byggede samme år hus på Koesmosevej 15, hvor de fik børnene Lillian og Henning. De byggede hus på Koesmosevej 25, hvor Carl Brockstedt Jørgensen (Busser) blev født i 1938 og igen nyt hus på Kauslundevej 85, hvor Bjarne blev født i 1946.

Det skal også nævnes, at Laurits Jørgensen var frihedskæmper under krigen og medlem af Kauslunde Sogneråd i 1950'erne.

Først i 50'erne kom Busser i lære hos sin far, gik på teknisk skole i Nr.

Aaby og en tid på Ollerup Håndværkerskole sammen med andre murere, tømrere og smede fra hele Danmark. Han arbejdede som svend hos sin far, og i den tid var de op til 20 mand med lærlinge, svende og arbejdsmænd.



*Rejsegilde på Hollændervej 28
ca. 1960.*

Dengang var der meget mere murerarbejde ved et husbyggeri, end der er nu. Fx var det altid murerne, der lagde tagsten på med understrygning, mens det i dag ofte er tømrerne, der lægger

taget med plastik under. Mange gamle murere var også uddannede kloakmestre og foretog selv det meste af byggemodningen.

Firmaet havde meget varieret arbejde i et stort område lige fra Erritsø ved Fredericia over Brovejen i Middelfart til Båring.

Et af de steder, hvor de i alle årene havde 2-3 mand gående var ved Solvang Gartneri, både ved bygning af køle-, pakke- og lagerafdeling, garager, værksteder, og fyrrum med skorsten og ved bygning af fundamenter til drivhusene. Ellers kan nævnes byggeri af og ved tre af gårdene i Gamborg, Bjergdalsgård og Møllegård samt Højgård efter den store brand i 1961.



Peter Larsen, Carl Brochstedt og Karl Rasmussen under opbygning af Bjergdalsgård i Gamborg 1961.

Desuden byggede de adskillige stalde rundt omkring i Kauslunde fx ved Klokekærgård, Østergård og Ejstrupgård (afkomstprøvestation af kvier) og i Svenstrup ved Lambæksgårdene og ved Ærtebjerggård på Voldby Mark. Der udover byggedes Købmandsgården i Skrillinge, Ulvsbjerg Fjerkræslagteri i Svenstrup, tyrestation i Nr. Aaby og i alt 53 parcelhuse, fx 21 huse på Hollændervej, samt ikke mindst kommunekontoret i Hyllehøj, hvor arkivet nu er indrettet, og lærerboligerne.

Laurits Jørgensen solgte Kauslundevej 85 til Busser i 1968 og lod selv et hus bygge på Svinøvej 11 i Gamborg, hvor han boede, indtil han i 1975 flyttede til Ejby. Her døde han 70 år gammel i 1980. Da var Busser på grund af helbredsproblemer holdt op med at arbejde for sin far 10 år før, så det blev en af hans svende, Knud Foss, der fra 1975 førte firmaet videre – dog med langt færre ansatte.

Knud Foss Hansen er født i 1941 i Aulby og vokset op i Staurby. Hans mor var den kendte kogekone Karla Foss i Røjle Forsamlingshus. Han kom i lære hos Laurits Jørgensen i 1957 og blev i 1967 gift med Kate Greta Eriksen fra Bogense. De købte Tjørnevænget 4 i Skrillinge af Laurits Jørgensen og byggede hus der i deres fritid. Børnene Ditte, Trine og Kim blev født i 1970, 74 og 76. Familien flyttede i 1980 til den tidligere købmandsforretning Kauslundevej 97, for der var plads til stilladser og andet muregregj.



Knud Foss Hansen ved rejsegilde på graverbygning ved Kauslunde Kirke, 1987.

I sin tid som murermester genopbyggede Knud Foss Nordbjerggård i Gamborg efter branden i 1985, opførte graverhusene ved Gamborg og Kauslunde kirker og udførte bl.a. store arbejder ved Ejstrupgård, Lindgravgård, Østergård, Margård og Kauslunde Nørregård. På den sidstnævnte gård bor hans søster Ellen.

Ved siden af murerarbejdet var Knud Foss meget aktiv i Kauslunde Idrætsforening. Han blev efter en stor karriere i 16 år som målmand på Nr. Aabys førstehold, træner i Kauslunde i 1976 og spillede senere på seniorholdet her - de gamle oldboys spillere mødes stadig!

I 1996 valgte Knud Foss at nedlægge sit firma og tage arbejde som murersvend i Middelfart hos murermester Ivan Sejersen, der netop ejede den plads, hvor han aflagde svendeprøve i 1961! Her arbejdede han i ca. 10 år.

I året 2000 flyttede han til Øresundsvænget 107 i Skrillinge, hvor han og Kate nu nyder pensionistlivet. Dog uden de lange gåture for hans vedkommende, for som han siger: “ 50 år som murer og 50 år som fodboldspiller, det tærer på knæerne!” - Det med beskyttelse, fortsætter han, gik man ikke så højt op i før i tiden - hverken knæbeskyttelse eller støvbeskyttelse, som alle unge murere bruger i dag ...”

“Lynmurerne.”



Murermester Peter Larsen i haven ca. 1940.

Lars Peter Larsen (kaldt Peter) og Carl Jørgensen var lige gamle. Peter Larsen var født i Roerslev i 1871, og han stod i årene 1890-94 i lære hos murermester Chr. Nielsen, Nr. Aaby. I vinteren 1892-93 var han på Køng Højskoles håndværkerafdeling, og han aflagde svendeprøve i Middelfart i 1897. Derefter arbejdede han som svend i København og hos andre mestre i Danmark, bl. a. som formand hos murermester A. Nielsen, Nr. Aaby.

Han nedsatte sig som murermester i Kauslunde i 1901 og havde murerarbejde lige fra Sønder Aaby Præstegård, Rolund Skole til villaer i Strib, Middelfart og Fredericia, samt ikke mindst ved en masse af egnens landbrugs- og beboelsesejendomme.

Han var ved siden af murerarbejdet medlem af Gamborg Sogns Hjelpekasse og var 1909-13 i Gamborg Sogneråd.

Han blev gift med Karen Margrethe, og de fik i alt 10 børn, bl.a. sønnerne Aage, Sigfred og Arne, som alle efterhånden stod i lære hos faderen og senere blev medindehavere. Peter Larsen døde i 1950.



Murermester Aage Larsen ca. 1917.

Aage Larsen var født i 1899, og man kan læse i hans 75-års fødselsdags omtale, at han allerede som 9-årig viste talent for murerarbejdet, og at han var så lynhurtig til at mure, at mange gav Aage æren for firmaets kæle navn: Lynmurerne. Andre har udtalt, at firmaet efterhånden havde så mange ansat - op til 100 mand - at med en sådan flok gik alt byggeri utroligt hurtigt.

Aage Larsen blev ved med at arbejde som murer, til han var over 70. Sine sidste leveår drev han og hans kone en café i Fredericia. Aage Larsen havde 4 børn, hvoraf én, Carlo, var murer i Canada.



*Sigfred Larsen og Jørgen Gormsen
ved ombygning af Eskedal, Gam-
borg, ca. 1929.*

Sigfred Larsen var født i 1901 og vi ved, at han midt i 1930'erne var murerme-
ster og boede på Kauslundvej 35, var gift med Ingeborg og havde pigerne Doris,
Gitte og Allis.

På det tidspunkt boede faderen Peter Larsen stadigvæk på Koesmosevej 2.

*Murermester Arne Larsen
ca. 1950.*



Arne William Larsen, var født i 1913. Han stod i lære i årene 1927-31, var på
Køng Højskole i vinteren 1930-31 og aflagde svendepøve i Glamsbjerg i 1931,
Han arbejdede så nogle år som svend dels i Middelfart dels hos faderen, indtil han
som kun 22-årig blev medindehaver af murerfirmaet i 1935. Han blev gift med
Christine Hymøller i 1936, og de flyttede ind i et toetagers hus på Kauslundvej
111, som Arne havde bygget. Her fik de børnene Rikardt og Iris. Børnene voksede
op med farforældrene boende på 1. sal i huset og for øvrigt med morforældrene
et par huse væk.

Firmaet blev efterhånden meget stort. Det blev kaldt Brødrene Larsen og Co. og fik kontor på Odensevej 55, Middelfart, da Andreas Rasmussen, kaldt Dres, blev medindehaver under 2. Verdenskrig.

Foruden byggerier i Gamborg og Kauslunde sogne - fx på en del af Kålsbjerggårds jord i Skrillinge - tog de sig af de helt store byggerier i Middelfart, som Sygehus og Rådhus, Nordisk Fjer og General Motors, samt adskillige villaer og det beundrede byggeri Skovgården i Middelfart, tegnet af den kendte arkitekt Steen Eiler Rasmussen.

Firmaet opbevarede deres materiel på en plads på hjørnet af den nuværende Danmarksvej og Brovejen. Som pladsmand var ansat en pensionist, som også fik tid til at opdrætte "julefedegrise" der!

Rikardt Hymøller Larsen fik lov til at komme på Nr. Aaby Realskole, men at han skulle være murer, var ikke til diskussion, så han kom i lære hos sin farbror Aage Larsen, som var den i firmaet, der tog sig af lærlingene. Som de store drenge de var - har Iris fortalt - jog de tit i pauserne hinanden op og ned af stigerne. Iris ville i modsætning til Rikardt gerne være murer eller måske maler - men nej, det kunne en pige ikke dengang!

Rikardt Larsen blev gift med Elin i 1961, og de boede i starten på Kauslundevej 107 - i lejligheden på 1. sal i mormoderens hus. Senere byggede de hus på Vibevænget i Middelfart og derefter på Karensvej og andre steder - alle tegnet af ham selv!

Rikardt og Elin Larsen havde børnene Jette og Lena.

Imens Rikardt Larsen var i lære, læste han sidst i 50'erne til bygningskonstruktør, var soldat i 2 år og selvstændig murermester et par år, før han kom ind i familiefirmaet, efter Andreas Rasmussens død i begyndelsen af 60'erne. Han virkede her, indtil firmaet stoppede midt i 80'erne. Da var den sidste af "brødrene" død - faderen Arne Larsen i 1980, kun 2 måneder efter han gik på den pension, han havde glædet sig til. Arne Larsen boede hele sit liv i Kauslunde.

Rikardt Larsen var indtil sin død allerede i 1994 ansat ved Vojens Kommune. Elin Larsen bor nu i Agertoften i Skrillinge.



Rikardt Larsen murer sit første hjørne ca. 1955.

Murermester Bjørn Madsen.

Bjørn Bjørholm Madsen blev født i Bække i nærheden af Vejen i 1946, men var kun to år, da familien flyttede til Strib og senere til Uraniavej i Middelfart, fordi faderen fik arbejde på NKT - Nordisk Kabel og Tråd.

Bjørn Madsen gik i skole på den nystartede Østre Skole, men kun til midt i 8. klasse, fordi han, som det var almindeligt dengang, kun 14 år gammel kom i murerlære hos "Lynmurerne". De var i alt 8 lærlinge. En af de opgaver, han var med til som lærling, var opbygning af gårdene efter den store brand i Gamborg i 1961. Da han 4 år efter var udlært som murer, kom han i 1965 ind som soldat i Odense i 14 måneder.

Kort efter soldatertiden, så han i en annonce i Jyllands-Posten, at der var arbejde at få i Grønland hos et dansk murerfirma, så han skyndte sig at telegrafere, at han var interesseret, fik jobbet og drog til Godthåb. Her var han i 2 år og senere 2 år i Julianehåb.

Han fik mange gode kammerater og skaffede også en ven Steen Nørballe Mikkelsen arbejde her. Steen N. Mikkelsen oprettede senere VVS-firmaet Mikkelsen og Andersen.

Det var meget givtigt at arbejde i Grønland dengang, så da han kom hjem, havde han penge nok til at bygge sig et hus på Havevænget på en grund, han allerede havde købt, da han var i Grønland. Imens arbejdede han hos H.P. Nissen i Fredericia. Her var Bjørn Madsen kun et års tid, for hans arbejdskraft blev hurtigt efterspurgt af de mange andre, som byggede huse på Havevænget - et tidligere kolonihaveområde. Så Bjørn Madsen startede sit eget murerfirma. I begyndelsen var han alene, men snart sluttede han sig sammen med en svend, han havde været i lære sammen med, og de ansatte bl.a. Bjørn Madsens lillebror, der også var udlært som murer.

De byggede og solgte så mange huse, at firmaet midt i 80'erne var vokset til 55 mand.

De begyndte at byde ind på og fik store opgaver som byggeriet af lejligheder i Hollænderparken.

De vandt bl.a. en licitation med 5.000 kr. under buddet fra et kæmpestort Fredericia firma - en entreprise til 5.000.000 kr. i alt.

Inden firmaet blev rigtig stort, lavede de murerarbejdet på Hotel Fåborg Fjord. Til denne licitation havde Bjørn Madsen hyret en professionel beregner, der imidlertid havde "glemt" noget tagarbejde, så efter den oplevelse, som de kun lige klarede med skindet på næsen, beregnede Bjørn altid selv alt!



Byggeri af "Hollænderparken", Skrillinge, 1987.

Af andre store arbejder kan nævnes plejehjemmet ved Houg, Hindsgavls sydføj m. m., bygninger ved psykiatrisk hospital og Dinex. Firmaet havde værksted på Værkstedsvej.

Bjørn Madsen var blevet gift med Karen Inger i 1981. Hun var kontoruddannet, så hun styrede firmaets bogholderi.

I slutningen af firserne flyttede familien et par år til den gamle præstegård i Gamborg, og i den tid lavede han en del arbejde på egnen bl.a. ved Gamborg Kirke. Det var nedgangstider, så først i 90'erne valgte Bjørn Madsen at sælge sit firma og værksted til Ove Arkil, et meget stort entreprenørfirma, og dem arbejdede han for i 2 år.

I 1993 valgte han igen at blive selvstændig, da det atter gik fremad. Da var familien flyttet til Lucernevej i Middelfart.

Man kan i 2009 læse i en Middelfart avis, at firmaet Bjørn Madsen havde et godt renommé og var kendt for sin høje kvalitet, så virksomheden var meget anset. Den blev samme år opkøbt af firmaet Garant Byg, der både var tømrer- og murerfirma.

Bjørn Madsen blev daglig leder af murerafdelingen. De lavede bl.a. udstillings-arealer ved Byggecentrum, idrætshaller og Middelfarts nye brandstation. I 2013 blev tæppet trukket væk under Garant Byg, så Bjørn kunne passende gå på pension. Som et kuriosum kan nævnes, at Bjørn Madsens mellemnavn Bjørholm også er navnet på en herregård i det sydlige Jylland, så måske har Bjørn Madsen adelige aner!

Murermester Albert Nielsen

Albert Nielsen var født den 16. oktober 1932 i Ejstrupholm og rejste som ung mand til Fjelsted på Fyn, hvor han kom i lære hos murermester Peder Lund i Fjelsted. Her blev han udlært som murersvend og traf sin kone Eva, som er fra Hønnerup. De blev gift i 1962.

Efter at Albert Nielsen var udlært, arbejdede han som murersvend hos bl.a. Brdr. Larsen.

Albert Nielsen fik den 21. marts 1961 næringsbrev som murermester.

Murerfirmaet startede med en gammel, brugt VW og en blandemaskine.

Det første sted, hvor det nye murerfirma fik en opgave, var hos familien Rasmussen på Strandgård i Gamborg. Dette arbejde startede i april 1961. Her skulle der bl.a. laves badeværelse på Hammerhus, således at den ældre generation kunne flytte derover. Endvidere blev stuehuset til gården renoveret, stuer lagt sammen m.v., så huset var klar til de unge – Lisbeth og Jørgen Rasmussen - som blev gift i 1961 og flyttede ind på Strandgård. I 1966-67 blev svinestalden til Strandgård bygget, og her var det også Albert Nielsen, som forestod murerarbejdet.

Derefter byggede han 4-5 huse i fuglekvarteret. Der blev også bygget en del huse på Hybenvænget, Pilevej og mange i Hollænderkvarteret.

I Gamborg har Albert Nielsen gravet ud til huse, bl.a. Mølleløkken 11, som blev bygget i 1974. Dengang var timelønnen 75 kroner for kørsel med rendegraver og timelønnen for kørsel med gummiged var 125 kroner, dertil skulle så lægges 15% moms.

I mange år havde firmaet adresse på Kørvelvej 5, hvor Eva og Albert Nielsen også boede privat. Denne ejendom solgte de i 1983.

Firmaet voksede – det gik rigtig godt - og på et tidspunkt var der 15 ansatte.

I 1971 byggede Albert Nielsen nyt værksted på Værkstedsvej 21, og her holdt firmaet til indtil 1984.

Senere i 70-erne købte Albert Nielsen det nedlagte gartneri på Telefonvænget. Han udstykkede ejendommen og byggemodnede disse grunde og bebyggede selv

nogle af dem og solgte de andre.

Byggeaktiviteten varede indtil 1988, hvorefter han holdt sig til entreprenørvirksomhed og vognmandskørsel.

Firmaet havde da adresse på Odensevej 177. Der var 3 lastbiler i firmaet, og disse blev især brugt til transport af sand og grus fra egen grusgrav i Hjerup.

I Hjerup havde Eva og Albert Nielsen tidligere – først i 70'erne - købt en gård med grusgrav. Selve gården skulle bruges til sommerhus/fristed for familien. Der var også mulighed for, at Albert Nielsen kunne gå på jagt på markerne i Hjerup i den sparsomme fritid. Grusgraven var med salg af grus og sten for øje.

Da Vestfyn Center i Skrillinge i 1976 skulle udvides, var det Albert Nielsen, som gravede ud til udvidelsen på 2300 kvm.

I mange år arbejdede firmaet for Give huse, hvor de forestod murerarbejdet ved husene.

Albert Nielsen arbejdede en del for Middelfart Kommune og også for DSB. Cykelskurene på Middelfart Banegård har han bl.a. bygget.

Albert Nielsen lukkede firmaet i 1990 og døde i 1994.

Ny murermester

Til sidst kan nævnes at en ny murermester allerede er godt i gang i Gamborg, nemlig Nicolai Busk Andersen, der efter endt uddannelse som murer og senere som bygningskonstruktør, startede selvstændigt firma i august 2015.

Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivs formål er at indsamle, bevare og formidle Kauslunde og Gamborg sognes historie.

Lokalhistorien kan fortælles gennem dokumenter, erindringer, fotos, udklip, lyd-bånd og film blot for at nævne nogle. Den skal gerne omfatte alle foreninger, forretninger, firmaer, institutioner og så mange som muligt af beboerne. Historien skal få vore efterkommere til at forstå den tid der var engang. Husk, hvad der sker i dag er historie i morgen.

Har du noget liggende, så smid det ikke ud, men kom til arkivet med det, så vi kan gennemse det og gemme, hvad der er relevant.

Alting koster imidlertid penge. Hvis du vil støtte vores arbejde, kan du melde dig ind i Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivforening. Det koster årligt 60 kr. for par og 40 kr. for enlige. Som medlem vil man hvert år modtage arkivets skrift, som omhandler et lokalt emne.

Har du tid og lyst til at arbejde med historien, så kig ud til os en tirsdag eftermiddag eller aften, for at se og høre hvad arbejdet går ud på. Vi synes selv, vi er et godt arbejdsteam og har nogle hyggelige timer.

Kauslunde-Gamborg lokalhistoriske Arkivforening

Formand:

Gunnar Madsen, Møllehaven 11, Middelfart Tlf. 2339 9652
E-mail: gunmadsen@mail.tele.dk

Næstformand:

Carl Brochstedt, Hollændervej 68, Skrillinge Tlf. 6441 1698
E-mail: bettybrochstedt@gmail.com

Kasserer:

Marie Rand, Mølleløkken 11, Gamborg Tlf. 2883 5370
E-mail: gmrans@icloud.com

Sekretær:

Lisbeth Rasmussen, Østerbyvej 20, Gamborg Tlf. 6440 3033
E-mail: strandgaard20@live.dk

Arkivleder:

Ester Nørrelykke, Kærvangen 12, Skrillinge Tlf. 6441 2514
E-mail: estern@stofanet.dk

Suppleanter:

Tove Aagaard Holm, Svinøvej 74, Gamborg Tlf. 6150 0125
E-mail: tfjordholm@gmail.com

Gerda Rasmussen, Agertoften 16, Skrillinge Tlf. 6440 3232
E-mail: svinoegaard@stofanet.dk

Øvrige medhjælpere i Arkivet:

Erik Kristiansen, Gamborg
Karen Munk Rasmussen, Kauslunde
Jørgen Rasmussen, Gamborg
Kirsten Pedersen, Skrillinge
Else Hansen, Skrillinge